



april - juni

25

VRÅ  
VALGMENIGHED

# PERSONKREDS

## Valgmenighedspræst

Michael Gammelgaard Vielsted  
51 51 92 10 (træffes ikke mandage)  
vvm.praesten@gmail.com

## Graver

Thomas Andreasen  
61 26 44 03  
vraagraaver@gmail.com

## Organist

Lillan Dahl Sonne  
26 90 62 99  
lillandahl@gmail.com

## Regnskabsfører

Dansk Revision Brønderslev  
Fynsgade 4, Brønderslev

Kontakt: Morten Bruun Jakobsen  
98821266  
mobj@danskrevision.dk

## Bestyrelsen

### Formand

Flemming Trinskjær  
29 13 73 08  
mail: vvm.formand@gmail.com

### Næstformand

Karina Christensen  
20 65 03 53

### Kasserer

Helle Sørensen  
29 25 70 26  
vvm.kasserer@gmail.com

### Kirkevæрге

Keld Vestergaard Mortensen  
40 94 30 55  
mail: keldvm15@gmail.com

Inger Larsen  
42 57 11 05

Bodil Linde  
20 22 70 23

Ole Albrechtsen  
23 46 21 34

### Suppleant

Jens Linde Bertelsen  
28 96 16 01

# Hilsen fra præsten

Kære medlem af Vrå Valgmenighed

Efter opfordring fra flere af jer, bringer jeg her min prædiken fra den 23. februar i år, dog i en lettere forkortet version. God læselyst

*Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem:*

*»Hør her! En sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte; det voksede op og groede, og noget bar tredive og noget tres og noget hundrede fold.« Og han sagde: »Den, der har ører at høre med, skal høre!«*

*Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: »Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem: »Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser?*

*Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det; men de har ikke rod i sig, de holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne; det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede fold. - Lukas 4.1-20*

Kender du det? Du har været i kirken på en søndag formiddag, lyttet til prædikenen, måske endda nikket undervejs, fordi noget lød klogt eller rigtigt. Men når du kommer hjem, kan du ikke rigtig huske, hvad prædikenen handlede om. Eller måske har du oplevet at sidde der og føle, at det ikke sagde dig noget. Du hørte ordene, men de prellede af på dig. Eller måske var det en af de dage, hvor tankerne fløj, og du undrede dig over, hvad du skulle spise til frokost, om du havde husket at låse døren, eller hvad der nu var vigtigt at huske i den kommende uge. Pludselig er prædikenen slut, og du tænker: "Hvad handlede det egentlig om?"

Hvis du har haft det sådan, kan det være let at blive ramt af en følelse af skyld eller skam. "Burde jeg ikke få mere ud af det her?" "Er jeg en dårlig kristen, fordi jeg ikke kan koncentrere mig?" "Betyder det, at Gud ikke taler til mig?" Hvis du har haft den oplevelse, er du ikke alene, og vi kan alle genkende det.

Dagens tekst hjælper os med at forstå, at det er helt normalt, at ikke hvert eneste ord, vi hører, slår rod. Jesus fortæller en lignelse om, hvordan Guds ord bliver modtaget på forskellige måder. I lignelsen falder ordet på forskellige typer jord: Nogle steder bliver det hurtigt taget af fuglene, andre steder spirer det hurtigt op, men har ikke dybde nok til at holde, og andre gange kvæles det af tidsler. Men nogle gange falder det i god jord og bærer frugt – endda i overflod.

Pointen er, at det er normalt, at ikke alt, vi hører, rammer os på en dyb måde hver gang. Selv Jesus, den bedste prædikant nogensinde, blev ikke altid forstået, og ikke alle tog imod hans ord. Og han vidste, at det ville være sådan. Derfor brugte han denne lignelse for ikke at skælde os ud, men for at trøste os og sige: "Det er sådan, det er, og det er okay."

Selvom teksten kan få os til at tænke på mennesker som værende enten god jord, stengrund eller fyldt med tidsler, ved vi godt, at vi som mennesker rummer alle disse typer. Ingen af os er kun god jord eller kun stengrund. Vi er alle sammensatte af forskellige elementer og egenskaber. Vi er både lidt det ene og lidt det andet, og vi er det nogle gange mere end andre. Som mennesker består vi af både gode og dårlige sider.

Det betyder, at nogle gange går Guds ord os forbi, andre gange glemmer vi det hurtigt, og andre gange tager vi det til os, men kun kortvarigt. Men nogle gange, når vi er i den rette livssituation, rammer det os på et dybt niveau og slår rod. Når det gør det, bærer det frugt, som vi ikke kunne have forudset. Det er ikke nødvendigvis, at vi bliver bedre til at huske prædikener eller citere Bibelen udenad, men at Ordet forandrer os indefra.

Denne forandring sker måske ikke på én gang, og måske mærker vi det ikke med det samme. Men når Ordet slår rod, vil det bære frugt langt ud over, hvad vi kunne forestille os. Måske har du oplevet, at en bibeltekst eller en prædiken pludselig giver mening, efter at du har hørt den flere gange uden at blive rigtigt ramt. Det er som om, ordene, der tidligere virkede fjerne eller tomme, nu pludselig får liv. Det er ikke fordi, du gjorde noget forkert de andre gange. Det er bare, fordi jorden nu var klar til at tage imod det.

Derfor behøver vi ikke at stresse over de gange, hvor Ordet ikke fæstner sig. Det handler ikke om, hvor meget vi suger til os, men om, at når Guds ord rammer os på det rette tidspunkt, vil det gøre sin virkning. Vi behøver ikke at tvinge os selv til at føle noget bestemt hver gang. Vi må stole på, at Gud arbejder med os, også selvom vi ikke mærker det lige i øjeblikket. Derfor skal vi heller ikke føle skam eller bekymre os over, hvilken slags jord vi er. Guds ord rammer os forskelligt – og det er okay.

I en anden lignelse, bare seks vers senere i Markus, siger Jesus, at Guds rige er som en bonde, der sår sin sæd og derefter sover og står op dag efter dag – uden at han helt forstår, hvordan frøet vokser. Jesus siger: "Jorden bærer af sig selv afgrøde." Det er ikke bonden, der skaber væksten. Han sår, men Gud giver væksten.

Det er også sådan med os. Vi skal ikke bekymre os om, om vi får nok ud af hver prædiken eller bibellæsning. Vi må have tillid til, at Gud sørger for, at hans ord slår rod, når tiden er inde. Ligesom vi hørte i læsningen fra Esajas: Guds ord er som regn, der vander jorden og får tingene til at spire. Den proces er ikke noget, vi har kontrol over. Vi må bare tage imod og tro på, at noget godt vil komme ud af det på et tidspunkt.

Måske kan du tænke tilbage på situationer i dit liv, hvor et ord fra Gud pludselig gav dig nyt mod, en ny forståelse eller en dybere glæde. Det kan være noget, du hørte for længe siden, men som pludselig giver mening nu. Det er den overflod, Jesus taler om. Når Guds ord endelig slår rod, bærer det frugt langt ud over, hvad vi kunne forestille os.

Så næste gang du går fra en gudstjeneste og tænker: "Jeg fik ikke så meget ud af prædiken i dag," så tag det roligt. Det betyder ikke, at det var spildt. Det betyder bare, at denne gang var det måske ikke den rette tid for det frø at slå rod. Men måske en dag, når du mindst venter det, vil Gud minde dig om det, du engang hørte, og pludselig vil det give ny mening. For når Ordet slår rod, skaber det en overflod, der mere end opvejer alle de gange, vi troede, det ikke gjorde.

Det er ikke op til os at skabe meningen, og det er heller ikke op til os at få Ordet til at slå rod. Det må Gud selv sørge for. Derfor skal vi ikke dømme, hvad der er god eller dårlig jord. Det har vi som mennesker vist os utroligt dårlige til at afgøre.

Jesus sammenligner sig selv med et frø, der bliver sået i jorden. Han siger, at det må dø for at give liv til andre. På den måde taler han om sin korsfæstelse, og som Paulus siger i epistlen til i dag, så ligner det en dårskab for os mennesker. Men det, vi kalder åndssvagt, kalder Paulus Guds kraft og visdom. Guds svaghed er stærkere end menneskers styrke.

Gud selv må afgøre, hvad der er god jord. Det behøver han ikke vores hjælp til. Vi skal derfor ikke forsøge at gøre os selv til det, vi tror er god jord, men i stedet stole på, at Gud både sår og vander med sit ord. Og selv når vi føler os som dårlig jord, fyldt med sten og tidsler, kan vi komme og få del i ham, som blev plantet som et frø, og døde for at blive til liv for mange.

---

## Oversigt over påskens gudstjenester

### **Palmesøndag**

Højmesse kl. 10.00

### **Skærtorsdag**

Gudstjeneste kl. 16.30 med efterfølgende  
let spisning i præstegården

### **Langfredag**

Musik- og refleksionsgudstjeneste kl. 15.00

### **Påskedag**

Højmesse kl. 10.00



# KALENDER

13

April  
Søndag  
10.00

**Gudstjeneste - Palmesøndag**

Michael Gammelgaard Vielsted

17

April  
Torsdag  
16.30

**Gudstjeneste - Skærtorsdag**

Michael Gammelgaard Vielsted

18

April  
Fredag  
15.00

**Gudstjeneste - Langfredag**

Michael Gammelgaard Vielsted

20

April  
Søndag  
10.00

**Gudstjeneste - Påskedag**

Michael Gammelgaard Vielsted

03

Maj  
Lørdag  
11.00

**Gudstjeneste - Konfirmation**

Michael Gammelgaard Vielsted

11

Maj  
Søndag  
10.00

**Gudstjeneste - 3. søndag efter påske**

Michael Gammelgaard Vielsted

18

Maj  
Søndag  
10.00

**Gudstjeneste - 4. søndag efter påske**

Vikar

29 Maj  
Torsdag  
10.00

**Gudstjeneste i lunden - Kr. himmelfart**  
De tre kirker i Vrå

08 Juni  
Søndag  
10.00

**Gudstjeneste - Pinsedag**  
Michael Gammelgaard Vielsted

15 Juni  
Søndag  
10.00

**Gudstjeneste - Trinitatis søndag**  
Michael Gammelgaard Vielsted

29 Juni  
Søndag  
10.00

**Gudstjeneste - 2. søndag efter trinitatis**  
Michael Gammelgaard Vielsted

## Oversigt over påskens gudstjenester

### Palmesøndag

Højmesse kl. 10.00

### Skærtorsdag

Gudstjeneste kl. 16.30 med efterfølgende  
let spisning i præstegården

### Langfredag

Musik- og refleksionsgudstjeneste kl. 15.00

### Påskedag

Højmesse kl. 10.00

